

VERDIEPING

2016 / 2017

Ontmoeting en gesprek
rond Bijbel, geloof, kerk
en samenleving



Protestantse wijkgemeenten

Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk

Waddinxveen

Onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden van de Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk wordt een aantal leerzame avonden georganiseerd voor zowel kerkleden als voor belangstellenden van buiten. Weet u welkom!

- **GESPREKSKRING**

**'Geduld met God - Twijfel
als brug tussen geloven en
niet-geloven'**

Auteur Tomáš Halík

(ISBN 978 90 239 27662)



Geloof heeft verschillende kanten. In dit boek krijgt vooral de zoekende kant van geloven de ruimte. Wie het spannend vindt iets over de zoektocht van Halík te horen en daar over door te denken: welkom bij deze kring op de woensdagavonden 25 januari en 8 februari 2017 om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3.

Leiding: ds. Gerard van Viegen, predikant van de Protestantse Wijkgemeente Ontmoetingskerk.

Voor een goede bespreking is het wel zinvol het boek in bezit te hebben. Voor deze gesprekskring wordt u gevraagd zich aan te melden via de mail verdieping@pgpknwaddinxveen.nl of telefonisch 631007.

- **FILMS 'WIE BEN JE?'**

Begin 2017 wordt een serie films vertoond en toegelicht op vrijdagavonden om 20.00 uur in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan. Entree € 5,- per avond, incl. koffie of thee. Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om na te praten o.l.v. pastor Heleen v.d. Reep en ds. Gerard van Viegen.

- 20 januari 2017: 'Een man die Ove heet' komisch drama (Zweden, 2015, Hannes Holm) over en chagrijnige, latent racistische mopperkont die tegen wil en dank zijn burens in zijn leven moet toelaten, omdat hij geen weerstand kan bieden aan de opgewekte charme van zijn Iraanse buurvrouw.
- 10 februari 2017: 'Le fils de l' autre' drama (Frankrijk, 2012, Lorraine Levy) Joseph ontdekt dat hij niet de biologische zoon van zijn Israëliëse ouders is en bij zijn geboorte verwisseld is met een andere jongen, Yacine, kind van een Palestijnse familie van de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend en dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken.
- 17 maart 2017: 'Still Alice' drama (VS, 2014, Richard Glatzer, Wash Westmoreland) over Alice Howland, gelukkig getrouwd, moeder van drie volwassen kinderen en een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de familie steeds meer onder druk komen te staan.



- **KRUISWEG 'DE GRAANKORREL DIE IN DE AARDE VALT'**

Wie wel eens een Rooms-katholieke kerk binnenloopt, ziet daar vaak een 'Kruisweg'. In twaalf of veertien afbeeldingen (staties) wordt het lijden van Jezus in beeld gebracht.

Aan het begin van de veertigdagentijd zal **ds. Ruud Bartlema** (predikant en kunstenaar) ons meenemen langs afbeeldingen van de Kruisweg van Aad de Haas in Wahlwiller (Zuid-Limburg) en van zijn eigen werken. In beide gevallen hedendaagse verbeeldingen van lijden en sterven van Jezus. Bartlema wil graag dat de boodschap uitgedragen wordt. "Voor mij is kunst nooit een doel op zich. Het is een communicatiemiddel". Dat het christendom haar wortels heeft in de joodse traditie wil hij benadrukken. "Men vergeet te vaak dat Jezus jood was en dat het christendom daar dus uit voortvloeit." Om dit te benadrukken heeft hij Jezus in één van zijn werken van deze kruisweg een joodse gebedsmantel omgedaan. "De lijdensweg laat zien dat Jezus' liefde voor mensen de dood heeft overwonnen. Machthebbers in zijn tijd wilden hem doden, maar juist door zijn sterven en opstanding is het christendom een wereldbeweging geworden. Liefde, sterker dan de dood."

Datum: 7 maart 2017, 20.00 uur, Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan
Entree: € 5,- incl. koffie / thee.

- **FILM OP 4 MEI: 'DIE WELLE'**

Op donderdagavond 4 mei, ca. 20.30 uur (na de dodenherdenking), wordt in de Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan het herdenken voortgezet met de vertoning van een film. De entree daarvoor is € 5,- en we beginnen met een kopje koffie of thee.

Deze keer is gekozen voor Die Welle (Duitsland, 2008, Dennis Gansel), een indringende film over een als leerzaam bedoeld experiment op een middelbare school, dat steeds

gevaarlijker trekken krijgt. Hoe onschuldig is groepsvorming, het benadrukken van eigen identiteit, je afzetten tegen anderen? Daarmee blijft deze al weer wat oudere film (2008) heel actueel.



• BIJBELS CULINAIRE WORKSHOP

Ds. Han Wilmink, die de bijnaam “kookdominee” met ere draagt, komt naar Waddinxveen voor een ‘Avond Bijbels culinair’. Dat is samen koken, samen genieten van maal en verhaal en proeven hoe goed de Bijbel smaakt!



Er wordt ons deze middag en avond een schat aan nieuwe smaken en ervaringen aangeboden. Wat kunt u verwachten?

- Ontvangst met Bijbelse hapjes en een aperitief, terwijl rondgekeken kan worden op de oosterse markt.
- Kennismaken, uitleg, recepten en samenstellen kookgroepjes.
- Na het koken: aan tafel, samen met de gasten! Een 5-gangendiner met bijpassende wijnen of Vechtdalappelsap. Daarbij gekruide verhalen over achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, Joodse tradities, symboliek en anekdotes.
- De ingrediënten zijn zoveel mogelijk van biologische oorsprong en duurzaam.

Op vrijdag 19 mei kunt u dit bijzondere gebeuren meemaken, in de grote zaal achter de Victorkerk, waarbij u ervoor kunt kiezen om mee te doen in de kookgroepjes die om 16.00 uur beginnen, of alleen als gast aanwezig te zijn vanaf 19.00 uur. Rond 22.00 uur sluiten we de avond af. Mede daarom is deze uitgebreide en bijzondere maaltijd niet zo geschikt voor jonge kinderen. De kosten voor deelname bedragen € 30,- p.p. , te betalen aan het begin van de bijeenkomst. Dit bedrag is inclusief drankjes zoals bijpassende wijnen. Max. 50 deelnemers, waarvan 15 kokers. Wacht dus niet te lang met uw opgave! In elk geval vóór 1 mei aanmelden via verdieping@pgpknwaddinxveen.nl o.v.v. uw naam, aantal kokers en/of gasten, en eventuele dieetwensen zoals vegetarisch of glutenvrij.

